

Intervju med Linnéa Johansson, Sanna Ehn Holmberg och Anes Dujsic i SA3, den 8 mars 2016

Nyss hemkomna från Kenya med fantastiska upplevelser i bagaget berättar Linnéa Johansson, Sanna Ehn Holmberg och Anes Dujsic om de två veckorna på ActionAids plattform. De är rörande överens om att detta var en upplevelse för livet.

Hur känns det att vara hemma igen?

-Vi är så trötta! Vi bearbetar fortfarande alla intryck vi fått i Kenya. Hela resan har varit en stor utmaning. Vi arbetade hårt för att få ihop pengarna till resan och när vi sedan satt på planet var det pirrigt, vi visste ju inte alls hur vi skulle reagera på allt vi skulle få se och vara med om. Det har varit väldigt mycket att ta in och en så häftig upplevelse!

Berätta, vad har ni varit med om?

-Vi har i två veckor varit på ActionAids plattform i en by som ligger 30 minuter från staden Nanyuki i Kenya. Vi har fått vara med om allt möjligt, bland annat har vi haft lektioner i Swahili och vi har fått lära oss om det afrikanska samhället och kulturen. Det var intressant att lära sig mer om fattigdom, men också om kommunikation och kroppsspråk, det kan ju uppstå en hel del kulturkrockar när vi kommer till Afrika från Sverige.

En dag träffade vi massajer och vi fick se massajdans. Vi har sett många vilda djur, The Big Five kan vi nu pricka av på listan. Vi besökte lokalbefolkningen i deras hem och fick även sova över en natt. Vi hade en guide en dag som visade oss runt i slummen i Nanyuki.

Vi har också arbetat med kroppen, en dag hjälpte vi till att bygga ett hus av pinnar och lera. Mer eller mindre alla vi besökte i Kenya bodde i sådana hus, även de hus vi sov i var gjorda av pinnar och lera. Vi besökte även flera av ActionAids projekt där de bland annat arbetade med att rena vatten och att odla. Vi har med andra ord hunnit med en hel del.

Vilket är det starkaste minnet från resan som ni tar med er hem?

-Att man ska vara öppen mot alla människor! Människorna i Kenya är så trevliga och snälla, de var nyfikna och ville gärna ställa frågor och prata med oss. Det är inte alls på samma sätt här hemma, vi är mer slutna.

Människorna vi mötte var också så tacksamma och positiva, de gick inte omkring och oroade sig, utan de tog livet som det kom och var glada för det lilla de hade. Vi tycker inte att de har så mycket om vi jämför med vad vi har här i Sverige, men vi borde verkligen lära oss av dem och vara mer tacksamma.

Rekommenderar ni andra elever att söka för att få göra en resa med ActionAid?

Absolut! Om man vill hjälpa andra människor, ta del av en annan kultur och samtidigt växa som person så ska man definitivt ansöka om att få åka. Detta projekt har varit så brett, vi har fått se och lära oss så mycket. Det är något som vi inte skulle kunna ha läst oss till på samma sätt. Kunskapen har vi fått genom att se och uppleva, det blir inte samma sak som att ta del av information i ett klassrum. Vi är jätteglada att vi åkte, ett minne för livet!